



Stichting Leiden, Stad van Vluchtelingen

Leiden, 5 februari 2009

Aan: Relaties Stg Leiden, Stad van Vluchtelingen

Geachte Heer Guncy,

In opdracht van Stichting *Leiden, Stad van Vluchtelingen* is onlangs het boek

**Van Heinde en Verre,  
nieuwe Leidenaren door de eeuwen heen.**

Migratie en integratie zijn veel besproken onderwerpen vandaag de dag. Maar hoe eigentijds deze fenomenen ook lijken, ze zijn bepaald niet nieuw. Veel Hollandse steden hebben hun eigen, vaak eeuwenlange geschiedenis van nieuwkomers. In het boek wil de stichting laten zien hoe huidige (autochtone) Leidenaren verbonden zijn met de geschiedenis van vroegere migranten naar de stad Leiden. Daarmee hoopt zij een groter begrip te creëren voor huidige nieuwe Leidenaren.

Het rijk geïllustreerde boek bevat ook een DVD die het verhaal uit het boek op beeldende wijze vertelt, met als vertrekpunt de achtergrond van een zestal Leidse leerlingen. Hun verhaal vormt het uitgangspunt voor de zoektocht naar de achtergronden van hun (voor)ouders en naar de vraag hoe deze ooit in Leiden terechtkwamen.

Het is ons een genoegen u dit boek te mogen aanbieden.

met vriendelijke groet,

John F. Boon  
secr./penn. Stg Leiden Stad van Vluchtelingen